

DE LYCIAN WAY (LIKYA YOLU) IS NATUUR EN CULTUUR IN ÉÉN ROUTE

Deze bewegwijzerde kustroute van 400 km op het schiereiland Teke in Zuid-Turkije is van een ongekende schoonheid. Al wandelend door een magnifiek mediterraan landschap met uitzichten op een azuurblauwe zee, ontmoet u ook nog eens vele stille getuigen van diverse vroegere culturen. Culturen die al veel eerder dan ons, wandelaars, in de gaten hadden dat het hier erg goed toeven is. Of getuigen van volkeren en culturen die, veelal uit hebzucht, machtshonger of uit jaloezie op al dat moois, hier flink veroveringsgericht tekeergingen.

Foto en tekst Hans Plas, www.oranginas.nl



Lycian way, zicht op Mount Olympos

Stille getuigen

Velen hebben hun sporen achtergelaten. Nog steeds zichtbaar, aanwezig en tastbaar. U loopt er “gewoon” langs. Of over. Of op. Graftombes van de oorspronkelijke bewoners, de Lyciërs, soms hoog in de bergen gebouwd opdat de ziel sneller naar de hemel kon. Forten ter bescherming van kruisvaders op weg naar hun heilige land. Erfenissen van de Grieken en restanten uit de periode van de Romeinse overheersing.

Wel eens honderden meters over een 2000 jaar oud Romeins aquaduct gelopen?

Of uw boterhammen – *pide* – opgegeten hoog bovenin een Romeins amfitheater met uitzicht op de klassieke stadspoort van de Romeinse stad Patara?

De apostelen Paulus en Lucas die hier van schip wisselden, op weg naar Kreta. Zegt men. Waar je, overigens, via de E4 die over dat eiland loopt, langs de plek komt waar Paulus weer aan land kwam. En wat voor **plek!** En dan hebben we het nog niet gehad over de Genuanen, de Arabieren, de Venetianen....of de bisschop van Myra. Inderdaad: hij komt niet uit Spanje maar uit Lycië. Hij ligt er nog. Een deeltje althans. Midden tussen de huidige, alom en prominent aanwezige, symbolen van de islam.



Lycian way, beeltenis op een Lycische tombe

Landschap

En al deze culturele hoogtepunten in een landschap vol verrassingen: dichte, diepe bossen, met snelstromende riviertjes door prachtige ravijnen, het bergachtige krijtachtige achterland, de beklimming van de Mount Olympos (2366 m) – u kunt er ook omheen lopen -, idyllische strandjes waarvan Robinson Crusoe zou kunnen denken: “Waarom ben ik hier niet aangespoeld”.

De eeuwige vlammen van Chimaera. De watervallen bij Göynük, de kasteelruïne van Gedelme. De herders met hun geitenkuddes. Of met hun kamelen. Je weet even niet wat je ziet..... Olijfplantages, verzonken steden. Schildpadden op de route. Geen wandel-dag zonder hoogtepunt.

En de werkelijk, in alle opzichten, zeer gastvrije bewoners van de spaarzame dorpjes waar je onderweg door komt. De Lycian way is natuur en cultuur in één route.

- totale lengte van de route: 400 km;
- startplaats: tussen Fethiye en Antalya;
- zwaarte: gemiddeld;
- advies: neem een plaatselijk, gespecialiseerd reisbureau in de arm voor allerlei praktische zaken als vervoer, eventuele verplaatsingen, onderdak, etc.;
- loop de route in gedeelten. Zoveel moois kun en wil je niet in een keer behappen;