

# MARE A MARE SUD, CORSICA

Deze wandeltocht loopt door de binnenlanden van zuid Corsica, van Porto Vecchio aan de oostkust naar Burgo aan de westkust. De route heeft een uitzonderlijke schoonheid en is redelijk goed bewegwijzerd aan de hand van oranje strepen. Corsica is in feite een enorme rots die boven de Middellandse Zee uitsteekt. Over de hoogste pieken in het centrale deel van het eiland – tot ruim 2600 m – loopt van noord naar zuid het wereldberoemde wandelpad, de GR20. Tot laat in het voorjaar kun je hier nog sneeuw aantreffen, maar ook op het strand liggen zonnen.

*Foto en tekst Hans Plas, [www.oranginas.nl](http://www.oranginas.nl)*

## Landschap

De *Mare a Mare Sud* laat je kennismaken met een uitbundige woeste natuur, klassieke Corsicaanse dorpen, de beroemde *maquis* – een biotoop van veelal dicht mediterraan struikgewas – en getuigen van vroegere bewoners en heersers over deze bewoners. Tijdens deze tocht is regelmatig de azuurblauwe Middellandse Zee in beeld. Het hoogste punt op deze route is ongeveer 1100 m. De traverse, met fikse beklimmingen en afdalingen, is in vijf dagen te doen. Op de eerste dag, na ongeveer 900 m klimmen, heb je een fantastisch uitzicht op de haven, de Golf van Porto Vecchio en het kunstmatige meer van L'Ospedale. Haast niet te overtreffen! Vervolgens kun je door kastanje-bossen – door de Genuanen geïntroduceerd op dit eiland ten behoeve van de voedselvoorziening – verder lopen langs opgravingen en de vele varkens.



Mare a Mare Sud

## Vervolg Mare a Mare Sud



Uitzicht op de GR 20

Wandelen op Corsica is veelal hobbelen, klimmen en dalen over paadjes met losliggende stenen en keien. De route is geen moment vlak. Al hobbelend kom je aan bij een *gîte* (vakantiehuis) op een soort hoogvlakte. Bij aankomst was er niemand aanwezig, maar de deur van het boerderijtje stond open. Er lagen een paar flink droge worsten en een briefje met 'Bon Appétit' klaar. In de koelkast waren een paar biertjes te vinden. Pas 's avonds, als de herbergier-paardenfokker eenmaal thuis is gekomen, krijg je de specialiteit van het eiland voorgeschoteld: een *tripes* (gekruide koeienmaag). Wij zijn meer van die eters die vinden dat "*hoe je de pens ook bereidt en kruidt, het blijft een middelmatig gerecht*" (citaat: Pellegrino Artusi, wereldberoemde Italiaanse kok). Niet onvermeld mag blijven dat Napoleon op dit eiland is geboren. En dat zult u weten ook: het is overal terug te vinden. Zeker in Ajaccio, waar de veerboot uit Marseille aankomt en weer vertrekt. Corsica: *Île de Beauté*, met recht!



Een prachtig uitzicht langs de route.

- Startpunt: Porto Vecchio. Met de bus van Ajaccio haven naar Porto Vecchio;
- Een goede conditie is vereist. Flink klimmen en dalen over veelal paden met losliggende keitjes en steentjes;
- Totale lengte van de route: 68 km;